

# Kunst in huis

*Een schilderij aan de muur maakt het leven mooier. En het kleurt ook nog eens leuk bij de bank. Over de vloer bij vijf kunstenaars.*

fotografie Ivo van der Bent tekst Marieke van Gessel



## 'Het is meer dan een mooi plaatje'

Ruud van Enpel (54)  
[www.ruudvanenpel.nl](http://www.ruudvanenpel.nl)  
[www.flatandgallery.com](http://www.flatandgallery.com)

### *Met welk werk sta je op de foto?*

"In mijn handen heb ik *Sunday #7*. Op de achtergrond zie je nummer twee uit de serie, die ik maakte naar aanleiding van het werk van fotograaf August Sander. Begin twintigste eeuw maakte hij een portret van de Duitse bevolking met daarop mensen van allerlei pluimage, recht van voren gefotografeerd. Dat laatste heb ik ook gedaan, in een parkachtige setting met een zondagse sfeer. Alles wat je ziet is apart gefotografeerd en gemonteerd: de kleding, de gezichten, de struiken. Ik creëer mijn eigen wereld, een fotorealistische werkelijkheid."

### *Wat betekent kunst, in het algemeen en in een interieur?*

"Dat verschilt per persoon. Als het goed is, doet kunst iets met de toeschouwer en raakt het hem persoonlijk. Kunst kan symbool staan voor een ervaring die iemand heeft gehad. Ik verzamel bijzondere, unieke voorwerpen om me heen die me op de één of andere manier een prettig gevoel geven. Dat geldt niet alleen voor kunst, maar ook voor andere objecten. Ik houd erg van houtsnijwerk. Die opvallende Braziliaanse lamp uit de jaren twintig heb ik cadeau gekregen. Verder zie je werk van Schilte & Portielje, Teun Hocks, Lotte Reiniger en Onishi."

### *Wat vind je ervan als iemand iets zoekt dat bij de bank past?*

"Als je iets koopt omdat het toevallig mooi staat boven de bank of bij het behang, ben je wel heel oppervlakkig bezig. Kunst is veel meer dan een plaatje."